

**75 jaar**  
**Apeldoornse Boys**



**1 april 1940 – 2015**

## Inhoudsopgave

Zo is het gekomen, zo is het gegaan	2
Programma jubileum	2
Ereleden	3
Sponsors	3
In gesprek met Wim Schuur	4
Mijmeringen	5
In gesprek met Willem van Kampen	7
In gesprek met Gerard Pijnappel	8
Locatie A.B.C.	11

**Slagerij Booltink VOF, Barbequespecialist.**

**Molenstraat 125, 7321 BD, Apeldoorn.**

**Tel.: 06-25300457**



## **Zo is het gekomen, zo is het gegaan**

Nee, het was geen 1 april mop toen Berend Dekker en Evert Vunderink 75 jaar geleden hun passie omzetten in daden en hun eigen biljartvereniging in café “de Sport” gestalte gaven.

Samen met nog 20 overige leden zijn zij onder de KNBB-vlag gestart met competitie en persoonlijke kampioenschappen.

In 1966 kwam het voorstel om van inmiddels hotel “De L’Europe” te verhuizen naar hotel-café Juliana aan de Hoofdstraat. Hier fuseerden de bv L’Europe en bv Passage met de Apeldoornse Boys.

In 1968 verhuisde de vereniging naar “Cartouche” aan de Hoofdstraat, tot de brand in 1974 het verblijf aldaar onmogelijk maakte.

Toen startte Leo Papenburg met zijn vrouw Laurien een biljartcentrum in het oude A&O-gebouw aan de Nieuwstraat.

Privéomstandigheden leidden tot de oprichting van de stichting A.B.C. dat een aantal maanden het pand aan de Nieuwstraat huurde en werd er tijdelijk gebiljart in Sportzicht en ’t Oude Loo tot de verbouwing van de garage aan de Marktstraat 13 in september 1979 klaar was.

Dit is tot de dag van vandaag onze locatie gebleven.

## **Programma jubileum**

- Op de oprichting datum 1 april is er van 19:00 tot 21:00 uur een receptie in het A.B.C. met genodigden en ereleden.
- Op 4 april gaan we er met de clubleden en partners van af 16:00 uur een gezellige middag van maken in het A.B.C. met biljarten, darten en 2 x een demo kunststoten van Jop de Jong.
- Vervolgens gaan we gezamenlijk om 19:30 uur eten bij het WOK Centre aan de Brinklaan.

Voor liefhebbers hier de laatste video van Jop de Jong op Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=gMPtfun7LJ8&list=UUoEHl4DnNOsVxYRvTXuQYfA>

## Ereleden

Oprichter en erelid sinds 1970, Berend Dekker, hij is in 1974 overleden.

Oprichter en erelid sinds 1986, Evert Vunderink, die in 1995 overleed.

Ieder jaar wordt een wisselbeker "De Vunderinker" doorgegeven aan die persoon die het afgelopen jaar zich bijzonder heeft ingezet voor de vereniging.

Laurien van Poelgeest is op 1-09-2005 bij het stoppen als actieve vrijwilligster benoemd tot "Lid voor het leven".

Op 7-11-2012 werd Jan Buitenhuis kort voor zijn overlijden voor zijn grote verdienste tot erelid benoemd. Jaarlijks wordt tijdens de zomermaanden gestreden om de wisselbeker "De Buitenhuis Bokaal".

## Sponsors

- Slagerij Booltink Barbequespecialist
- Wok Centre Apeldoorn
- Tempelman Vakkleding
- G.W. Frank Schildersbedrijf
- Automobielbedrijf G.G. Mulder
- A1-biljarts



Marktstraat 13  
7311 LH Apeldoorn  
tel. 055-5215325

<http://www.bvapeldoornseboys.nl/>

## In gesprek met Wim Schuur

71 jaar oud en al 41 jaar lid van Apeldoornse Boys

Op 19-jarige leeftijd tijdens zijn studententijd in Groningen kwam Wim in aanraking met biljarten. Toen nog voor de lol in een rokerig café met een biertje erbij.

Al gauw werd hij lid van de Groningse biljartclub (GBC). Zijn vader was lid van deze club, hij promootte het biljarten niet, maar vond het wel heel fijn om zijn zoon in de gaten te houden en dit leek hem de manier. Tot hij in militaire dienst moest opkomen verbleef Wim in Groningen en verhuisde daarna naar Apeldoorn.

Wim merkte veel gevoel te hebben voor het biljarten. Hij heeft wel eens een keer les gehad van Bep van der Wal uit Hattem, met 4 man 10 lessen gehad. Voor de rest heeft hij veel kennis opgedaan van de ervaren biljarters.

Op zijn 24<sup>e</sup> ging Wim competitie spelen, speelde 2<sup>e</sup> klas libre en moest 100 caramboles maken. Hij is 1x officieel kampioen hoofdklasse geweest.



Wim heeft ongeveer 10 jaar gespeeld in het C1-team met H. van Mourik, G. Mulder en G. Pijnappel. Hij werd met dit team 1x gewestelijk kampioen en verder hebben ze 1x meegedaan met de landelijke finale.

Zijn hoogste serie in een competitiewedstrijd was 110 en in een training 218. Wim speelde ongeveer 3 x per week.

Voordat Wim in 2004 stopte met competitie spelen, speelde hij zijn laatste officiële wedstrijd in een regionale finale; hij moest 180 caramboles maken en speelde een gemiddelde van 9,3.

Na al die jaren dat Wim trouw was aan het libre spel heeft hij nu zijn plezier gevonden in driebanden. Wim vertelt ook over de locaties waar werd gespeeld: in het begin was dat bij "Cartouche" aan de Hoofdstraat. Helaas werd dit door brand verwoest. Er werd tijdelijk gespeeld bij Sportzicht en het Oude Loo daarna kwam er een biljartcentrum aan de Nieuwstraat, tegenover Tivoli. Tot 1979 werd hier gebruik van gemaakt. In 1979 kwam het biljartcentrum aan de Marktstraat, wat voorheen een garage was.

Wim is iemand die zeer betrokken is bij Apeldoornse Boys, hij heeft jaren in het bestuur van de club gezeten, als voorzitter, wedstrijdleider en secretaris, ongeveer 10 jaar. In het Stichtingsbestuur van ABC is hij ongeveer 4 jaar actief geweest. In 2007 is hij druk geweest om 2 districten samen te voegen tot de Stedendriehoek. Zijn dochter is ook actief biljartster geweest, maar is er mee gestopt vanwege haar werk.

Eind 1997 werd hij de eerste websitebeheerder van de site van Apeldoornse Boys. Op de site vind je onder "Diversen" een link naar "Hardop" waarin "aanbevelingen beginnende biljarter" staan. Onder de link "Het innerlijke spel" heeft Wim een boek samengevat met allerlei tips voor de biljarter.

Wat betreft de clubkleding vindt Wim het belangrijk, dat je hierdoor als club uitstraling hebt. Het mooie embleem op de huidige hesjes is door hem ontworpen.

Aan het eind van ons gesprek vroegen we nog naar een leuke herinnering van Wim als wedstrijdleider: In 1979 was er nog geen pc in het biljartcentrum. Wim had een eigen computer aangeschaft, een microcomputer met floppy's. Deze grote computer nam hij dan onder de arm mee om de uitslagen en standen van de wedstrijden te noteren zodat iedereen deze kon zien. Hij had zelfs draden gespannen van de bestuurskamer naar de bar zodat ze de standen ook daar konden volgen.

Na 41 jaar blijft Wim nog steeds trouw aan de clubavonden op donderdag, gaat hij geregeld naar A1biljarts kijken, "waar hij nog steeds kennis opdoet" en zal hij doorgaan met biljarten tot hij echt niet meer kan.

*Janny van Wijk en Harry Veldhuis*

## Mijmeringen

65 jaar oud en met een onderbreking van 21 jaar, 22 jaar lid van Apeldoornse Boys.

Op 15 jarige leeftijd ging ik met vrienden in café “De Sport” in Overschie (Rotterdam) een potje biljarten. Eén imitatie kopen en dan had ik nog 4 dubbeltjes over voor de klok, dat was voldoende om een hele middag onder de pannen te zijn.

Ook bij ons op de hoek was een café-biljart, waar ik menig balletje speelde.

In Rotterdam ben ik vervolgens op mijn 18<sup>e</sup> bij een wilde bond in het biljartcentrum van Piet van de Pol gaan spelen.

Voor mijn opleiding bij het Kadaster moest ik naar Apeldoorn, waar ik mijn vrouw ontmoette en ik uiteindelijk in 1972 lid werd van de Apeldoornse Boys.

Met Wim Schuur heb ik toen 10 lessen les gehad van Bep van der Wal uit Hattem. Hier bleek wel dat ik bijna alles kon vergeten en opnieuw moest gaan leren.

Ik speelde competitie 3<sup>e</sup> klas met Wim ten Pas, Harry Zwaan en Ben Hesselink, met een gemiddelde van bijna 2.



In 1972 werd ik assistent wedstrijdleader en later wedstrijdleader en districtsarbiter. Nou dit was het begin van het einde.

De clubgenoten waren verwend door de vorige wedstrijdleaders, die alles voor hen regelde.

Ik gaf direct aan dat als iemand ergens aan mee wilde doen, hij bij mij moest komen om zich op te geven.

Dit ging het eerste jaar aardig mis en er werd bijna geen PK gespeeld omdat niemand zich bij mij meldde en ik nauwelijks aan spelen toekwam omdat iedereen mij continue lastig viel tijdens het spel.

In 1977 moest ik een nationale finale driebanden organiseren. Ik gaf aan dat ik nooit in het weekend beschikbaar was, maar de finale wel zou organiseren en op vrijdag zou starten.

Vervolgens had iedereen een smoes (die ikzelf ook allemaal kon bedenken) om niet te kunnen assisteren met het tellen en schrijven, wat er in resulteerde dat ik samen met Eppo Bruins (75 jaar en met zijn voet in het gips) de hele finale heb staan tellen en schrijven.

's Zondags kwam er nog een bestuurslid om ong. 11:00 uur het biljartcentrum binnen, maar hij had geen tijd en moest onmiddellijk weer weg.

Om 18:00 uur toen de finale afgelopen was zat hij nog aan de bar. Thuis gekomen knapte er toen iets en ben ik per direct gestopt met biljarten en ben niet meer in het biljartcentrum geweest.

Ik kan niet zeggen of dit enige invloed heeft gehad (notulen van dat jaar zijn er niet), maar er is toen een langere tijd van onvolledig bestuur aangebroken.

In 1994 ging ik bij Henk Schulte fitnessen. Later bleek hij in het bestuur van de Apeldoornse Boys te zitten, waarop ik in 1998 weer lid werd van Apeldoornse Boys.

Daar ben ik na een goed jaar penningmeester geworden, wat ik uiteindelijk 10 jaar ben geweest.

Inmiddels met pensioen heb ik het wedstrijdleaderschap weer op me genomen en laat al weer 17 jaar met wisselend succes het balletje in het A.B.C. rollen, wat ik nog vele jaren hoop te doen.

In het stichtingsbestuur van A.B.C. probeer ik al jaren samen met de overige bestuursleden de biljartsport meer uit te dragen, want het ledenbestand van de Stedendriehoek vergrijst sterk en loopt hard achteruit.

Naar aanleiding van dit 75 jarig jubileum ben ik nog herinneringen op gaan halen met Laurien van Poelgeest.

Vanaf haar komst (toen nog Laurien Papenburg), na de brand in Cartouche, in het oude A&O-gebouw aan de Nieuwstraat, tot het “Lid voor het leven” die ze nu nog is van de Apeldoornse Boys.

Zij weet nog vele namen van leden, waarvan er heel veel niet meer in ons midden zijn, maar ook herinneringen en anekdotes, waarvan er een de kroon spande:

Zij had zogenaamd een prijs gewonnen met een lootje in een loterij en kreeg een babydoll.

Waarop een hier niet nader met naam te noemen clubgenoot er wel iets mee wist. Hij verdween er mee naar het toilet en kwam na enige tijd alleen gekleed in de niets verhullende babydoll de gelagkamer weer binnen. Het werd die avond weer héél laat!



*Koos de Mutsert.*

Wokcentre, onbeperkte en vrije keuze uit de warme en koude wokbuffetten

**WokCentre 美食城**

Reserveringen: Tel. 055 - 5767 299

Samen gezellig  
& onbeperkt genieten

## In gesprek met Willem van Kampen

72 jaar oud en al 33 jaar lid van de Apeldoornse Boys (Willem heeft nog steeds zijn 1<sup>e</sup> keu).

Willem begon met biljarten op zijn 20<sup>e</sup>. Via zijn broer Colly en zijn Oom Anton is hij met het biljartvirus besmet geraakt. Het begon allemaal in Café de Zon.

In 1965 speelde Willem samen met zijn broer bij Piet Simons, een bruin café aan de Brinklaan.

Later werd er gespeeld in café "Ik ga hier binnen". Wim woonde bij het café om de hoek en kon dus veel oefenen.



In die tijd was er nog geen competitie, wel werd er onderling een competitie gespeeld. Een paar jaar later ging het biljarten naar de locatie "Burgers" aan het Marktpllein. Het werd toen meteen een stuk serieuzer met biljarten. Les heeft Willem nooit gehad.

In de jaren '70 is hij voor de KNBB gaan spelen, libre in de C5-klasse en hij moest 38 caramboles maken. Hij speelde toen met 4 teamgenoten. Nu al weer zo'n 25 jaar geleden, in 1993, is Willem er om gezondheidsredenen mee gestopt, maar na een jaar pakte hij het biljarten weer op.

Hij was 10 jaar secretaris van biljartvereniging Rustenburg; er waren toen 18 leden. Deed er werkzaamheden voor het secretariaat en was actief met het organiseren van activiteiten, zoals gezellig met elkaar naar de Keukenhof.

Willem was en is erg gefascineerd door het libre spel. Naast zijn toenmalige drukke baan als marktkoopman vond hij de ontspanning in het biljarten. Zijn vrouw heeft niets met biljarten, maar had er geen probleem mee, voor haar was het dan een avondje voor zichzelf. De kinderen van Wim hebben ook andere interesses.

Hij heeft diverse anekdotes over het arbitreren van vroeger, zoals: "Er waren geen echte regels, er werd toen bijvoorbeeld altijd afgestoten met de gemerkte bal". En: "Je droeg een paar tientjes per jaar bij aan een nieuw laken voor het biljart; dit betaalde je aan de kastelein.

Willem is erg tevreden met Apeldoornse Boys, hij is goed te spreken over het bestuur. Het afschrijfsysteem dat op donderdagavond wordt gehanteerd vindt hij prettig maar het kan zijn dat je even moet wachten voordat je kunt spelen. Verjonging en meer vrouwen zouden wenselijk zijn.

Hij is erg trouw aan de donderdagavond, de clubavond en vindt het ook nog steeds erg gezellig.

Daarnaast is hij nog actief met biljarten op maandagavond bij de Veenkamp en dinsdagmiddag/-avond bij de Wenumse Watermolen.

Willem hoopt nog een lange tijd te kunnen biljarten, hij geniet er nog steeds van.

*Janny van Wijk en Harry Veldhuis.*



## In gesprek met Gerard Pijnappel

81 jaar oud en al 30 jaar lid van Apeldoornse Boys

Op 20-jarige leeftijd kwam Gerard aan het biljarten.

Op zijn 22<sup>e</sup> jaar was hij genoodzaakt te stoppen met het biljarten, omdat zijn eigen zaak in sportartikelen (waaronder ook biljarts en dartartikelen) te veel tijd eiste.

Pas in 1981 pakte hij de draad weer op en ging in Klarenbeek bij 'De Zwiep' competitie spelen. Zijn aanvang gemiddelde was ongeveer 3 en moest hij 80 caramboles maken.

In 1984 maakte hij de overstap naar de 'Apeldoornse Boys' bij het A.B.C.

Zijn meest gekoesterde biljartmoment is zijn serie van 138 caramboles tegen Frans Hag in de Finale Hoofdklasse



Gerard heeft ongeveer 10 jaar gespeeld in het C1-team met H. van Mourik, G. Mulder, Herman Bloemzaad en Wim Schuur. Hij werd met dit team 1x gewestelijk kampioen en verder hebben ze 1x meegedaan met de landelijke finale.

Verder heeft hij nog in de Hoofdklasse gespeeld.

Gemiddeld speelde Gerard ong. 20 uur per week, en nu nog 5 uur.

Naast het biljarten verblijft Gerard graag in de natuur, vooral in het bos. Ook heeft hij een prachtige beboste groenstrook tussen de weilanden met een prachtige vijverpartij.

Daar staat een stacaravan en er is water. De elektriciteit komt van een aggregaat.

Op de vraag wat zijn mooiste A.B.C.-moment is geweest noemde hij het 50<sup>e</sup> jubileum van het de Apeldoornse Boys.

Hij heeft altijd de volledige steun van zijn overleden vrouw Joke gehad en nu ook van Trix, zijn huidige levenspartner.

Het steekt hem wel dat de vergrijzing toeslaat bij de biljartsport, maar de sfeer is nog steeds heel goed en als hij een cijfer zou moeten geven, werd dat een 8.

Ook heeft Gerard in het bestuur 10 jaar lang (van 1988 tot 1998) het penningmeesterschap vervuld. Nog steeds trouw aan de clubavonden op donderdag, zal hij doorgaan met biljarten tot hij echt niet meer kan.

Zelfs staat hij nog reserve om te assisteren bij het arbitreren of schrijven bij voorwedstrijden en finales.

*Mano Wuarbanaran*



<http://www.wokcentre.nl/apeldoorn>



*Apeldoorn*  
*Biljart*  
*Centrum*



vrijetijds-, horeca- en vakkleding

*A1BILJARTS.nl*



## Contact

Tel : 0313-656122  
Fax : 0313-659915  
Gsm: 06-53355131



